

הביקור הראשון שלי בארץ לא היה במסגרת טיול מודרך. להפך: באתי לבד כדי לראות את הארץ המובטחת ולנסות את החיים היהודיים במוקדת. ביקרתי את משפחתי בקרית גת, במטרה להיות אתם בליל הסדר. מאוד עניין אותי איך עורכים פה סדר, ואם עושים זאת בצורה רומה לחו"ל. הסדר היה נחמד מאוד. כל המשפחה של הרודה שלי הייתה בבית, כולם לבושים בגדים יפים ושמיחים. על השולחן הייתה קערת הפסח עם הירקות והביצה הקשה, וליד כל כיסא הייתה הגדה של פסח. הרוד שלי החביא את האפיקומן, והילדים חיפשו אותו. הילדים גם שרו: "מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות?", וסיפרו מה שלימדו אותם בבית הספר. סיימנו את הסדר במשפט: "בשנה הבאה בירושלים".

אני שמחתי כל כך, כי הייתי קרוב כל כך לעיר הקדושה. למחרת נסעתי לעיר הבירה, כדי לבקר בכותל וליהנות מהאווירה במקום.

דניאל ספוז'ניק

עולה חדש מארגנטינה

אולפן גורן-גולדשטיין, תל אביב

גיאוֹפּוֹליטיקה של פסח

אין יותר מסובך מאשר השאלה שנשאלת במשך כל חודש אפריל: מה לעשות בסדר פסח הזה? זו שאלה פוליטית: עם מי לחגוג בשנה הזו? זו בעיה טריטוריאלית: איפה לקיים את הסדר? הפתרון הוא מאמץ דיפלומטי: פשוט תחשבו על כל המשא ומתן שצריך להוביל כדי להסביר לדודה מרים, שהשנה הזאת מעדיפים (סליחה, חייבים!) לקחת לסדר אצל משפחת החברה. כרגיל, המטרה אחת: לא להעציב אף אחד ולא לפגוע באף אחד.

בארץ זה יותר קשה, כי חוגגים רק סדר אחד. בחו"ל יש שני סדרים. זה נראה יותר קל... הערב הראשון אצל סבא, הערב השני אצל האח. לא! ההפך... האח לא יבין שעליו להיות השני בשימה. ומה לעשות עם החבר הזה, שמכירים מבית הספר כבר 20 שנה? כל שנה הוא מזמין לנסוע אליו, וכל שנה מבייחים שבשנה הבאה נלך...

חבל שלא חוגגים גם את יציאת בבל...

דוד קלזבסקי

עיתונאי מצרפת

אולפן גורן-גולדשטיין, תל אביב



משפחה שעלתה מחבאן חוגגת את ליל הסדר הראשון בביתה החדש בתל אביב, 1946

ליל סדר ראשון

לומדים באולפן מספרים על חוויות ליל הסדר שלהם



השנה אני רוצה לחגוג את ליל הסדר, אבל הפעם בבית שלי!

לוסי מוטובילובה

בת 25, מרוסיה

אולפן גורן-גולדשטיין, תל אביב

סדר הפסח הראשון שלי בארץ

ליל הסדר הראשון שהשתתפתי בו בישראל היה בשנת 2006, ארבע שנים לפני שעליתי לארץ.

סדר פסח הראשון שלי

אני רוצה לספר על ליל סדר הזכור לי במיוחד: כשגרתי ברוסיה, מעולם לא חגגתי סדר פסח. לכן, כשהגעתי לארץ והחברה שלי הזמינה אותי להצטרף לחגיגה של סדר פסח במשפחתה, הייתי שמחה ומאושרת.

בדרך לחברה, שגרה במעלה אדומים, הסתכלתי בחלון, ושמת לי לב לאנשים רתיים, שהיו לבושים באופן מפורא. הרגשתי שיש משהו מיוחד באווירה. כשהגעתי לבית של החברה שלי, לא הפול היה צרוך. כמה חברים שלי ואני התחלנו לסייע בפישול. בשעה תשע בערב הפול היה מוכן וסדר הפסח התחיל.

מאחר שזה היה סדר הפסח הראשון שלי, לא ידעתי בדיוק מה לעשות, איך לשיר ומה סדר הדברים. אבל למרות שלא הפרתי את הטקס של סדר פסח, לא היו לי תחושות לא נעימות. היה מעניין לדעת איך זה צריך להיות, וניסיתי להשתתף בסדר הפסח.

עוד דבר חשוב: החברים שלי תמכו בי מאוד, עזרו לי לקרוא בהגדה, כי בזמן הפסח הראשון אני הייתי בארץ רק חודש וחצי והעברית שלי לא הייתה טובה.